

ΧΙΛΗ

Από τους Αγώνες της Ιστορίας
στα Θαύματα της Φύσης



1η ημέρα

Σαντιάγκο - Ξενάγηση πόλης

Άφιξη στο Σαντιάγκο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την ξενάγηση πόλης, μέσα από την οποία θα γνωρίσουμε τον χαρακτήρα της χώρας και των κατοίκων της, καθώς θα μάθουμε για την πλούσια και ταραχώδη ιστορία της.

Η ξενάγηση ξεκινά από το κέντρο του Σαντιάγκο, την γνωστή γειτονιά Paris - Londres, πρώην κέντρο συνάντησης μελών του απολυταρχικού καθεστώτος, υπεύθυνων για την εκδίωξη των αντιφρονούντων. Συνεχίζοντας, θα περάσουμε από το προεδρικό μέγαρο “Λα Μονέδα”, μέσα στο οποίο πέρασε και τις τελευταίες του στιγμές ο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Λίγο πιο πέρα, θα βρούμε ένα μνημείο που ανεγέρθηκε το 2023, στη 50ή επέτειο από το πραξικόπημα του 1973, προς τιμήν των θυμάτων του βομβαρδισμού του Λα Μονέδα.



Το αποκορύφωμα της σημερινής μας ξενάγησης είναι το Μουσείο Μνήμης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άνοιξε τον Ιανουάριο του 2010 και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκθεμάτων από τη Χιλιανή δικτατορία. Σκοπός του είναι να καταστήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνέβησαν μεταξύ 1973 και 1990, ορατές σε ένα ευρύ κοινό. Τα εκθέματα του δίνουν φωνή στα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς ανοίγουν μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Έτσι, έχει ενθαρρύνει πολλούς επισκέπτες να προβληματιστούν για το παρελθόν. Αργότερα θα επισκεφτούμε το μουσείο της αγωνίστριας τραγουδίστριας Βιολέτα Πάρα. Η Πάρα δεν είναι η εξ ορισμού παραδοσιακή καλλιτέχνιδα μόνον της Χιλής, αλλά ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής. Συνεχίζουμε με το κεντρικό νεκροταφείο, όπου είναι θαμμένα αρκετά μέλη του πραξικοπήματος αλλά και το Εθνικό Στάδιο, άλλο ένα σημαντικό μνημείο, τελειώνοντας έτσι την ιστορική και πλούσια σε πληροφορία ξενάγησή μας με μία αισιοδοξία για το μέλλον!



2η ημέρα Βίλα Γκριμάλντι Εθνικό ιστορικό Μουσείο

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την επίσκεψή μας στη Βίλα Γκριμάλντι – Πάρκο Ειρήνης. Πρόκειται για πρώην κρατητήριο κατά την περίοδο 1973-1978, που άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό ως Πάρκο Ειρήνης το 1997. Αυτό το πάρκο έχει ως σκοπό να τιμήσει τους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό το κρατητήριο (περίπου 4500 κρατούμενοι και 241 εκτελεσμένοι / αγνοούμενοι). Αποτελεί μνημείο για τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, καθώς και χώρο περισυλλογής για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν

περισσότερα για τη τρομοκρατική δράση του τότε Δικτατορικού καθεστώτος ή και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η εκδρομή μας συνεχίζεται με την επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το οποίο βρίσκεται στη καρδιά του Σαντιάγκο στη Πλατεία των Όπλων. Στεγάζεται στο ιστορικό πρώην Βασιλικό Δικαστήριο, με τον εμβληματικό του Πύργο, από το 1982. Η συλλογή του περιλαμβάνει καθημερινά αντικείμενα, όπως γυναικεία ρούχα, πίνακες, έπιπλα, όπλα κλπ. από την προ-Κολομβιανή εποχή μέχρι και τον 20ο αιώνα, δίνοντας μας μια σφαιρική εικόνα για την εθνική ιστορία της Χιλής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.



3η ημέρα | Κοιλάδα Μάιπο & Οινοποιείο Σάντα Ρίτα

Πρωϊνό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την πανέμορφη κοιλάδα Μάιπο στα νότια του Σαντιάγκο, περιοχή φημισμένη για τους αμπελώνες και τα οινοποιεία της. Εκεί, θα επισκεφτούμε το Οινοποιείο Σάντα Ρίτα, γνωστό για την ιστορική του αξία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας, ο Χιλιανός ήρωας Bernardo O’Higgins μαζί με τους 120 στρατιώτες του, ξέφυγαν από τις Ισπανικές δυνάμεις, καθώς η τότε ιδιοκτήτρια Paula Jaraquemada τους έκρυψε στο οινοποιείο, επιτρέποντας έτσι να συνεχιστεί η επανάσταση. Το εστιατόριο του οινοποιείου ονομάζεται «Doña Paula» προς τιμήν αυτής της γενναίας γυναίκας και διατηρείται ως εθνικό μνημείο.

Φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το διάσημο κρασί Santa Rita 120, το οποίο πήρε το όνομά του από τους 120 στρατιώτες του O’ Higgins! Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα το δοκιμάσουμε. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε και το μουσείο του οινοποιείου, στο οποίο παρουσιάζονται διάφορα κειμήλια ιθαγενών από την προ και μετά – Κολομβιανή εποχή, μαθαίνοντας έτσι παραπάνω για τα έθιμα των χαμένων πολιτισμών, όπως και έργα τέχνης από χρυσό των Ίνκα και από ασήμι της φυλής Μαπούτσε.

4η ημέρα | Μονοήμερη εκδρομή στο Βαλπαραΐσο & Βίνια δελ Μαρ

Μετά το πρωϊνό, συνάντηση με τον ξεναγό μας και ξεκινάμε για τη μονοήμερη εκδρομή μας στα μαγευτικά Βαλπαραΐσο και Βίνια δελ Μαρ. Η ιστορική πόλη Βαλπαραΐσο είναι το παλαιότερο λιμάνι της χώρας και έδρα του Εθνικού Κογκρέσου της Χιλής, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι το 1989 ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κατά την ξενάγησή μας, θα περιηγηθούμε στο πολύχρωμο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς στης UNESCO, χάρη στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 19 ου αιώνα. Επίσης θα επισκεφτούμε το κτήριο της Βουλής και το μνημείο στη πλατεία Σοτομαγιόρ, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ήρωες του Πολέμου του Ειρηνικού.

Τέλος, θα δούμε το σπίτι του νομπελίστα Πάμπλο Νερούδα, το Λα Σεμπαστιάνα, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Χάρη στη θέση που έχει ψηλά στο Cerro Florida, μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε την όμορφη θέα της θάλασσας μέσα από τα μάτια του και να πάρουμε μια γεύση από τη ζωή και το έργο του εκκεντρικού ποιητή και διπλωμάτη. Σύμφωνα με τον ίδιο άλλωστε, είναι ένα σπίτι που «φαίνεται να επιπλέει στον αέρα, όμως να είναι στερεωμένο γερά επάνω στη γη». Ο λόγος που αποφάσισε να μείνει εκεί ο ήταν για να «ζήσει και να γράψει με την ησυχία του», έτσι περνούσε αρκετές γιορτές εκεί και στόλισε την κάθε του γωνιά σύμφωνα με τη δική του καλλιτεχνική ματιά.



Φεύγοντας από το Βαλπαραΐσο, θα συνεχίσουμε την πορεία μας επάνω στην ακτογραμμή προς τις πανέμορφες παραλίες της Βίνια δελ Μαρ, της λεγόμενης «Πόλης των Κήπων», η οποία έχει πάρει το όνομά της από τα πολλά πάρκα και πράσινες εκτάσεις που έχει. Η Βίνια δελ Μαρ είναι μια ζωντανή πόλη, με ελκυστικές παραλίες, μοντέρνα ξενοδοχεία, πολυτελή εστιατόρια και πολύ μοδάτα μπαρ. Επίσης θα δούμε το καζίνο, το οποίο χτίστηκε το 1932 ανάμεσα στους πανέμορφους κήπους της περιοχής και διατηρείται μέχρι και σήμερα ως μια κομψή Χιλιανή παράδοση. Τελειώνοντας την εκδρομή μας, θα επιστρέψουμε στο Σαντιάγκο για ξεκούραση και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.



5η ημέρα Ατακάμα – Κοιλάδα της Σελήνης & Αστεροσκοπείο Space Orbs

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Το ταξίδι μας αλλάζει ατμόσφαιρα καθώς φεύγουμε από το Σαντιάγκο και κατευθυνόμαστε βόρεια προς την έρημο Ατακάμα μέσω εσωτερικής πτήσης.



Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο στο Σαν Πέδρο της Ατακάμα. Αφού τακτοποιηθούμε, ξεκινάει η ξενάγησή μας με την γνωστή Κοιλάδα της Σελήνης. Μόνο και μόνο από το όνομα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για ένα πέτρινο τοπίο, με κρατήρες που δημιουργήθηκαν από τη χρόνια διάβρωση από τον άνεμο, κρυστάλλους αλάτων, γιγάντιους αμμόλοφους και μια θέα που σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι σε άλλο πλανήτη! Εκεί θα επισκεφτούμε το φαράγγι Τρεις Αδερφές και το Αμφιθέατρο. Αργότερα θα κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Λικαραντέι για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα.



Η μέρα μας δεν τελείωσε εδώ φυσικά, αφού έχουμε ακόμα το υπόλοιπο βράδυ να απολαύσουμε τα αστέρια με την επίσκεψή μας στο Αστεροσκοπείο Space Orbs. Είναι πολύ λίγα μέρη στον κόσμο όπου ο ουρανός είναι τόσο καθαρός, ώστε να φαίνονται τα αστέρια τόσο ξεκάθαρα όσο στη Βόρεια Χιλή. Το αστεροσκοπείο που θα επισκεφτούμε είναι ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο, καθώς προσελκύει τακτικά αρκετούς Αστρονόμους κάθε χρόνο στα πλαίσια της έρευνάς τους. Η τοποθεσία του Αστεροσκοπείου Space Orbs είναι κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω και είναι ανοιχτό για το κοινό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, θα μάθουμε τις βασικές αρχές της αστρονομίας από τους ειδικούς και θα πάρουμε μια αξέχαστη εικόνα των αστεριών και των μακριών γαλαξιών μέσα από το τηλεσκόπιο. Υστερα από την εκδρομή μας, επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.



6η ημέρα

Εκδρομή στη Λιμνοθάλασσα Σεχάρ, Σαλάρ ντε Ατακάμα και Χωριό Τοκονάο



Πρωινό και η μέρα μας ξεκινάει με την εκδρομή στη κάτασπρη Σαλάρ ντε Ατακάμα, μια αχανής έκταση αλυκών (3000 τ.χλμ), η οποία σε κάποιες κατευθύνσεις φτάνει πιο πέρα και από εκεί που βλέπει το μάτι!

Η περιοχή αυτή, εκτός από το γεγονός ότι κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον κόσμο, στεγάζει επίσης μια ποικιλία άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Φλαμίνγκο των Άνδεων, τα Χιλιανά Φλαμίνγκο και τα Φλαμίνγκο του Τζέιμς, τα οποία τρέφονται με τους μικροοργανισμούς της αλμυρής λιμνοθάλασσας. Θα δούμε αυτά τα πανέμορφα πτηνά στην επίσκεψή μας στο φυσικό τους περιβάλλον στη λίμνη Κάξα, μέρος του Εθνικού Προστατευόμενου Πάρκου των Φλαμίνγκο.

Καθώς κατευθυνόμαστε στις αλυκές όμως, θα κάνουμε μια στάση στο γραφικό χωριό Τοκονάο, γνωστό για τους ψηλούς του κάκτους και τη μοναδική του θέση μέσα στην όαση! Είναι ένα χωριό χτισμένο επάνω στο βουνό το οποίο είναι κυρίως αγροτικός οικισμός.

Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τη Λιμνοθάλασσα Σεχάρ, μια μικρή αλμυρή λίμνη στη μέση της ερήμου, περίπου 30χλμ μακριά από το Σαν Πέδρο της Ατακάμα. Θα κολυμπήσουμε σε αυτή την καταγάλανη λίμνη, της οποίας το χρώμα έρχεται σε αντίθεση με το στολισμένο λευκό τοπίο των κρυσταλλωμένων αλάτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα για βουτιά όμως, διότι χάρη στα υψηλά επίπεδα αλατιού, επιπλέεις χωρίς να προσπαθήσεις καν! Ταυτόχρονα θα απολαύσουμε τη θέα της ερήμου και του ηφαιστείου Λικανκαμπούρ. Σε αρκετά μέρη, η θερμοκρασία του νερού φτάνει πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες, χάρη στις θερμές πηγές που αναβλύζουν από τον πυθμένα της λίμνης. Μετά το μπάνιο μας, η βόλτα γύρω από τη λίμνη είναι δεδομένη, αφού έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την πανίδα στο φυσικό της περιβάλλον και με λίγη τύχη; Τα φλαμίνγκο! Τελειώνουμε τη μέρα μας με την επιστροφή στο Σαν Πέδρο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα Θερμοπίδακες Τάτιο, Ματσούκα και Vado de Putana

Σήμερα το μενού έχει μονοήμερη εκδρομή στους εντυπωσιακούς Θερμοπίδακες Τάτιο! Ευρισκόμενοι στα 4200 μ. από το επίπεδο της θάλασσας, αποτελούν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα θερμοπιδάκων στο νότιο ημισφαίριο και το 3ο μεγαλύτερο στον κόσμο. Αναχωρούμε νωρίς το πρωί από το ξενοδοχείο απολαμβάνοντας μια μαγευτική διαδρομή ανάμεσα στους θερμοπίδακες των Άνδεων, οι οποίοι προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα. Ύστερα από περίπου 90 λεπτά διαδρομής, μας περιμένει και ένας πλούσιος μπουνφές πρωϊνού. Στην επιστροφή θα περάσουμε από διάφορα οικοσυστήματα, υδροβιότοπους και τη διάβαση Putana, που έχει πάρει το όνομά της από το οιμώνυμο ενεργό ηφαίστειο, θαυμάζοντας την πλούσια άγρια ζωή. Αργότερα, θα επισκεφτούμε το χωριό Ματσούκα. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό χωριό κτηνοτρόφων λάμα και αλπακά, στο οποίο θα κάνουμε μια στάση, θα γνωρίσουμε τους ντόπιους και θα δούμε από κοντά αυτά τα μοναδικά ζώα. Τέλος επιστρέφουμε στο Σαν Πέδρο για μια τελευταία νύχτα στον συγκλονιστικό Βορρά της Χιλής.





8η ημέρα Πουέρτο Βάρας

Το ταξίδι μας αλλάζει για άλλη μια φορά ρυθμό, καθώς ύστερα από το πρωϊνό μας θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Σαν Πέδρο για να πάρουμε την πτήση για το Πουέρτο Μοντ της περιφέρειας Λος Λάγος. Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας τη γραφική πόλη Πουέρτο Βάρας, τη γνωστή «Πόλη των ρόδων». Τακτοποίηση και ξεκούραση.



9η ημέρα Νήσος Τσιλοέ – Τσακάο, Ανκούδ και Αποικία Πιγκουΐνων Πουνιουίλ

Πρωϊνό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιπετειώδη ημέρα μας με την εκδρομή στη Νήσο Τσιλόε! Εκεί θα ανακαλύψουμε την ομορφιά, τη μαγεία και τον πολιτιστικό πλούτο αυτού του νησιού και των κατοίκων του. Επίσης θα επισκεφτούμε το φυσικό μνημείο Πουνιουίλ, το οποίο είναι από τα μοναδικά μέρη στον πλανήτη που έχει φωλιές πιγκουΐνων, πιο συγκεκριμένα των ειδών Μαγγελάνου και Χούμπολντ.

Για να φτάσουμε στο νησί, θα πλεύσουμε μέσα από το Κανάλι Τσακάο και θα θαυμάσουμε τη μαγευτική θέα. Φτάνοντας στην ακτή, θα επισκεφτούμε την πόλη Τσακάο και θα έχουμε μια πρώτη επαφή με τους κατοίκους!



Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το δρυμό Πουνιουίλ. Εκεί, μπορούμε προαιρετικά (με επιπλέον κόστος) να πάρουμε ένα καράβι και να θαυμάσουμε από κοντά τους πιγκουίνους στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως και την ενδημική χλωρίδα και πανίδα, χαρακτηριστικά του τόπου αυτού, τα οποία βρίσκονται στα νησάκια μέσα στον κόλπο. Αργότερα, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο, τον οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε για φαγητό σε κάποιο τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε και την πόλη Ανκούδ, τη 2η μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά την πρωτεύουσα Κάστρο, για να κάνουμε βόλτα στα σοκάκια, την αγορά, να δούμε το τοπικό τους μουσείο και να κάνουμε τις αγορές μας, απολαμβάνοντας έτσι τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τη κουλτούρα του Τσιλόε. Τέλος, επιστρέφουμε στο Πουέρτο Βάρας για διανυκτέρευση.



10η ημέρα **Μονοήμερη εκδρομή στην Πέουγια**

Μετά το πρωϊνό μας θα εξερευνήσουμε το καταπράσινο σκηνικό της Πέουγια! Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα απολαύσουμε τη θέα της λίμνης Γιανκίουε, όπως και των ηφαιστείων Οσόρνο & Καλμπούκο στη μέση του πράσινου τοπίου.

Φεύγοντας από το Πουέρτο Βάρας λοιπόν, θα μεταφερθούμε στο Πετρόχουε, όπου εκεί θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα με καράβι στα σμαραγδένια νερά της λίμνης Τόδος λος Σάντος, η οποία είναι περικυκλωμένη από τα ηφαίστεια Οσόρνο, Πουντιαγκούδο και Τροναδόρ. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τη Villa Πέουγια, στην οποία θα έχετε το ελεύθερο να εξερευνήσετε όσο θέλετε ή να λάβετε μέρος σε κάποια δραστηριότητα γεμάτη περιπέτεια και φύση! Η Villa Πεούγια είναι ένα μοναδικό μέρος, ιδανικό για χαλάρωση για τους λάτρες της φύσης, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον καθαρό αέρα του βουνού, να παρατηρήσει τη πλούσια χλωρίδα & πανίδα, όπως και να απολαύσει την φιλοξενία των ντόπιων. Τέλος, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Πουέρτο Βάρας για άλλη μία νύχτα.

11η ημέρα

Πανόραμα λίμνης Γιανκίουε - Φρουτιγιάρ

Πρωϊνό και φεύγουμε για την ξενάγησή μας στο μέρος που θαυμάσαμε χτες από μακριά, τη Λίμνη Γιανκίουε! Πρόκειται για τη 2η μεγαλύτερη λίμνη της Χιλής με έκταση 870 τετ. χλμ.

Η εκδρομή μας ξεκινάει από το Πουέρτο Βάρας στη νότια όχθη της λίμνης Γιανκίουε μέχρι τον μικρό οικισμό Ενσενάδα, από όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα επιβλητικά ηφαίστεια Οσόρνο, Καλμπούκο και Πουντιαγκούδο. Λίγο πιο βόρεια πέρα από τον οικισμό Ενσενάδα, θα κάνουμε μια στάση τον κόλπο Λαγκούνα Βέρντε, τη λεγόμενη Πράσινη Λίμνη, ο οποίος πήρε το όνομά του από το πράσινο χρώμα του νερού και τα δάση από τα οποία είναι περικυκλωμένος.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται καθώς ανεβαίνουμε προς την βόρεια όχθη και φτάνουμε στο χωριό του Πουέρτο Οκτέν για βόλτα. Αργότερα, συνεχίζουμε οδικώς δυτικά προς την Πόλη της Μουσικής, το Φρουτιγιάρ. Η πρώην αυτή Γερμανική αποικία δίνει την εντύπωση ότι έχουμε κάνει ταξίδι στο χρόνο, καθώς θα δούμε αρκετά διατηρητέα πολύχρωμα σπίτια, γεμάτα λουλουδένιους στολισμούς! Εδώ θα επισκεφτούμε επίσης το Γερμανικό αποικιοκρατικό μουσείο που βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο, μέσα στο οποίο θα δούμε διάφορα έπιπλα της εποχής καθώς και ένα σιδηρουργείο που λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Τέλος επιστρέφουμε στο Πουέρτο Βάρας για την τελευταία μας νύχτα στη Χιλιανή Παταγονία.



12η ημέρα

Επιστροφή στο Σαντιάγκο

Καθώς αποχαιρετούμε τον παγωμένο νότο της Χιλής, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Μονττ για να πάρουμε εσωτερική πτήση για Σαντιάγκο. Άφιξη στην πρωτεύουσα, μεταφορά στο ξενοδοχείο και ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας.



13η ημέρα

Επιστροφή στην Ελλάδα

Πρωϊνό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαντιάγκο, από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού.